

Gelukkig Nieuwjaar!!



**Klasnieuws Mierennestje  
8-12 januari 2024**

# NIEUWE MIERTJES!

## WELKOM GUST EN LIEZE !!



## LEEUEW HEEFT KOUD!

Nu het zo koud is buiten, gingen we eens piepen of leeuw wel juist gekleed naar buiten ging. Jas, wanten, muts, sjaal? Ok, buiten spelen maar! (En zo oefenden wij nog eens met alle woordjes!)



# HOEKJES (HER)ONTDEKKEN

We vlogen vol speelplezier het jaar alweer binnen. Alle hoekjes kregen een grondige inspectie door de Mierenkolonie, en we schilderden, plakten en knipten er al stevig op los.





# DE ONTDEKBAK VOL BLAUW ZOUT

We vulden de ontdekbak met blauw en wit zout. Een beetje zacht, en een beetje korrelig. Toen viel wel de rijst ertussen zeker! Nu moesten we zeven, gieten, scheppen en prutsen om die ertussenuit te krijgen. Maar wat een plezier hadden we. Ijsblokjes pakken, figuurtjes tekenen, drankjes mixen, bergen maken ... Aan verbeelding geen gebrek!



# BRRRR! KOUD! ZELFS DE KROKODIL IS BEVROREN!

Het is buiten zo koud! Heel even zagen we zelfs al sneeuw. Krokodil wou buiten blijven, een hele nacht. Komt dat wel goed? (Zelfs de kerstman had al eens geoeffend met een ijsbad, maar hohoho, dat was buiten toch nog wat kouder hoor!) En nu? Hoe krijgen we die nu weer uit het ijs? Wrijven lukt niet, en prutsen ook niet. Timmeren dan maar! Wat een leuke ijs-waarneming was dat!





# KRINGSPELLETJE, BUBBELS BLAZEN EN IKJE TEKENEN

In de kring spelen we al eens een spelletje. Zo oefenen we met het iets langer in de kring blijven, en onze focus op datgene dat in de kring aan het gebeuren is vol te houden. Deze keer gooiden we de kleurendobbelsteen, zochten we dezelfde kleur duplo uit de bak, en maakten een superhoge toren! Opgepast! Hij valt!! Hahaa! Nog een keer!

Aan de knutseltafel blaasden we bubbels, als achtergrond voor onze zoutkunstwerkjes. Niet veel foto's, want dat blazen moeten we toch wel goed in de gaten houden. Plezant was het wel, en wauw! Kijk naar die bubbels op het blad! De werkjes hangen te blinken aan ons raam. Kijk maar eens als je voorbij komt!

En alsof we nog niet genoeg gewerkt hadden, tekenden we ook nog eens onszelf voor in het groeiboek.



# EELHOORNS OP BEZOEK



Marieke was eventjes ziek afwezig, dus kwamen er enkele eekhoorns in onze klas op bezoek. Leuk hoor, zo'n grote helpers en speelkameraadjes. Ze hielpen ons verkleden, en zoutdeeg maken; oftewel sneeuw. En wij verstopten er onze dieren in!





# ITSBLOEMEN

We keken een rustig filmpje met een muzikje tijdens het fruit eten, over sneeuw en ijs. En de vlokjes daarin leken precies op bloemen. Hé, zo'n bloemen hebben wij ook in de klas! En ze kunnen zelfs aan een touwtje.



# HEEL VEEL KNIPPEN EN PLAKKEN

We zitten met enkele fervente knippers en plakkers in ons Mierennest. Het knipsalon ging open, en was eigenlijk nooit gesloten. Daar moeten we misschien wel eens een vast hoekje van maken. Dat wordt een plannetje voor de krokusvakantie: een écht werk-bureautje voor al die knipwerken. Wordt vervolgd!





# IJSJES TE KOOP!

## + SCHILDERWERKEN VOOR ONS KRAAMPJE

Al dat ijs, daar krijg je op de lange duur honger van. En waar haal je het lekkerste ijs? In het ijssalon natuurlijk! We bouwden een mini-ijssalonnetje in het huisje. Al lijkt dat misschien niet genoeg, en moeten we waarschijnlijk uitbreiden. We smulden van de ijsjes, en schilderden alvast een hele hoop blaadjes vol voor de versiering van ons ijssalon. Smaakt naar meer!



# KLASKIEKJES!



Tot volgende week!